

Nooit meer thuiskomen ...

Net als duizenden andere kinderen die hun voorgingen beleefden de kinderen uit Heverlee en Lommel de dagen van hun leven. Samen op sneeuwklassen... een aaneenschakeling van leuke momenten die voor altijd in de geheugens van kinderen gegrift blijven...

Elders in de Kriebel kan je lezen en zien hoe onze zesdeklassers er enkele weken geleden van genoten hebben. Weten jullie nog met welke verhalen ze allemaal thuiskwamen, dat mooie gezonde bruine kleurtje op hun snoet, het moment dat jullie elkaar terug in de armen konden vallen en moesten toegeven dat jullie elkaar toch wel gemist hadden... Het was allemaal prachtig geweest... Een ervaring om u tegen te zeggen... En zo hoort het ook...

De kinderen uit Heverlee en Lommel waren ook klaar om al die wondermooie momenten te delen met het thuisfront, hun ouders in de armen te vallen, terug in hun eigen bedje te kruipen... Tot het noodlot er anders over besliste... Het verdicht was bikkelhard... 22 kinderen en 6 begeleiders lieten in een verschrikkelijk ongeluk het leven... De peiler die de tunnel zo sterk maakt zorgde voor een zelden geziene ravage. Sierre werd het eindstation voor hen die nog een heel leven voor zich moesten hebben... Het hoort zo niet te zijn...

Wat overblijft zijn gelukkige kinderen op de foto's, een verhakkeld wrak op ieders netvlies, een dag van nationale rouw, een minuut stilte, de koning op bezoek... De slachtoffers laten in ontwrichte gezinnen een nietsontziende leegte na... De scholen in Lommel en Heverlee zullen nooit meer dezelfde zijn...

Daar worden wij in Huizingen allemaal stil van... en dat zal nog een hele tijd duren...



Uit het dagboek van de ouderraad

(24/01/2012)

6.45 u: Even uitrekken, en de dag kan beginnen. De kinderen hebben wat aanmoediging nodig om uit hun bed te komen, maar al gauw staan ze aangekleed aan de ontbijttafel en vertellen honderduit over wat de dag zal brengen. Nog even checken of ze alles mee hebben in hun boekentas, jassen aan, de nodige knuffels geven, en daar gaan we.

Een drukke dag op het werk, vergaderingen, allerlei onverwachte problemen die opduiken en moeten opgelost worden. Maar het lukt me op tijd thuis te zijn om de kinderen hun huiswerk na te kijken en nog gezellig samen te eten.

20.00 u: Vanavond is de vergadering van de ouderraad.

2 jaar geleden heb ik me hierbij aangesloten.

Het was toch wel een aangename verrassing om te zien hoe de ouderraad daadwerkelijk bijdraagt tot de goede werking van de school. Enerzijds denken we samen met de school mee over onderwerpen zoals veiligheid op school, of hoe kinderen en ouders betrekken bij een propre school omgeving, of hoe te reageren op pestgedrag en nog veel meer.

Maar ook op financieel vlak, is de ouderraad een essentiële schakel. Bij elk busvervoer draagt de ouderraad een centje bij. Bij het carnaval, helpt de ouderraad om de hongerige leerlingen te spijzen met echt karnavals-eten. De halloweenbrunch is een voorbeeld van hoe de ouderraad, de ouders, in een familiale sfeer bij elkaar kan brengen. Hetzelfde geldt voor de oma-opa dag.

Bij een aantal school projecten (zoals de fietsen en het verkeersbord, het treinwagonnetje in de kleuterschool, de vernieuwing van de website) heeft de ouderraad financieel een flinke duit bijgedragen.

Op weg naar de ouderraad, maak ik me de bedenking dat het gros van de ouders waarschijnlijk niet beseffen wat ze allemaal NIET moeten betalen, dankzij de ouderraad (en dan spreek ik niet van een paar honderden euro's per schooljaar, maar meerdere duizenden euro's).

Vandaag hebben we de vergadering aangevat voor het Lentefeest.

Een jaarlijkse mijlpaal, die onze kas moet spijzen, maar bovenal een echt festijn moet worden voor leerkrachten, ouders, kinderen en familie.

Het thema wordt "jungle" en een aantal creatieve ouders hebben al de wildste ideeën. Kleine Tarzans in de turnzaal laten rondvliegen, het regenwoud nabootsen, misschien wel de kinderen laten kennismaken met exotische dieren, een paar ton zand laten aanvoeren, en waarom niet een aantal jeeps laten binnenrijden.

Wat betreft het eten, zullen we de barbecue aanhouden, met een "jungle" toets.

De stijgende kosten baren ons wat zorgen, maar we zijn vastbesloten om het eten aan democratische prijzen aan te bieden.

We houden het serieus, maar af en toe barsten we toch in lachen uit, als er iemand met een grappig idee komt aandraven.

Ik voel het, het komt goed, het wordt weer een schitterend feest of toch niet?

Plotseling worden de gesprekken wat serieuzer, wat somberder.

Er zijn heel veel handen nodig, voor, tijdens en ook een beetje na het Lentefeest. Gaan we met genoeg zijn? Zullen we kunnen rekenen op de "habitués", maar ook op nieuwe gezichten?

We beseffen dat in deze huidige, jachtige tijden het niet evident is voor de ouders om zich ganse dagen vrij te maken, op vrijwillige basis. Maar een paar uurtjes, dat moet toch kunnen, niet?

Bovendien is het een leuke bedoening, het is nooit saai, en je hebt de kans om ouders, kinderen en leerkrachten op een andere manier te leren kennen.

Daarom besluiten we als ouderraad om een oproep te lanceren naar alle ouders, op verschillende manieren.

Via de website, via een briefje, via de Kriebel, misschien een Facebook pagina aanmaken, ...

22.00 u: Tijd om naar huis te gaan, maar we spreken alvast een nieuwe datum af voor een volgende bijeenkomst.

Ik ben blij dat ik er bij was.

Als ik thuis kom, ga ik nog even piepen in de kinderkamer. Ze slapen, hoe schattig.

Daar doen we het toch voor, niet ...?

Heb je 11, 12 of 13 mei een uurtje vrij?

Zou je willen meewerken (voor of na) aan de opbouw van het Lentefeest?

Wil je graag (af en toe) deelnemen aan onze vergaderingen?

Stuur dan een mailtje naar Ouderraad.huizingen@gmail.com of laat het gewoon weten aan Jo (de schooldirecteur).

ouderraad

samen

STER^k

vooreen
leuke school

Kriebels vriendenboek



Naam: **Kevin Van Roy**

Wat doe je zoal op school?

lesgeven in het 1^{ste} leerjaar

Wat vind je van onze school?

Leuk! Een fijn klasje en toffe collega's!

Waar woon je?

In Buizingen (hotel mama)

Verjaardag?

7 augustus (in de grote vakantie dus 😊)

Hou je van sporten? Zo ja, welke?

Ik hou van verschillende sporten,
maar voetbal staat toch op de eerste plaats.

Haatkarweitjes?

stofzuigen

Wat zijn je favoriete hobby's?

weggaan met vrienden, voetbal bekijken

Wat vind jij leuke muziek? Coldplay

Sterrenbeeld? leeuw

Wat eet je het liefst?

Een bicky burger met frietjes.

Droomjob? leerkracht natuurlijk

Lievelingskleur? groen

Mooiste vakantiebestemming? Zomer- of wintervakantie?

Maakt niet uit, als het maar een zon- zee- en strandvakantie is 😊

Wat stoort je wel eens? Mensen die alleen maar aan zichzelf denken

Geef drie positieve karaktertrekken van jezelf: zelfstandig, levensgenietend en grappig

Een negatieve? soms nogal perfectionistisch

Stel dat je naar een onbewoond eiland wordt gestuurd. Wat neem je dan zeker mee?

mijn laptop

Hoe was je zelf als kind op school?

Moet dit echt? Ok dan ... ik babbelde graag, maar had steeds gehoord wat de leerkracht zei of vroeg. 😊

**Dank je voor je medewerking
en tot in de Kriebel...**

Woordje van onze kinderbουργemeester.

Een tijdje geleden vroeg ik aan mama of ik mocht meedoen met de verkiezingen op school. Ik mocht als ik wist wat ik wilde vertellen...

Dinsdag hing ik mijn "stem op Emile" op de deuren van onze school. Op woensdag mochten alle kandidaten vertellen welke punten ze wilden waarmaken. Donderdagmorgen deelde ik mijn strooibriefjes uit en mochten alle leerlingen vanaf het tweede leerjaar t.e.m. het zesde stemmen. Tot mijn grote verbazing was ik bij de eerste drie!

Samen met Maarten Berckmans en Ellen Debruyne mochten we op maandagavond 19 december naar het gemeentehuis in Beersel.

Er waren 8 verschillende scholen van Beersel aanwezig en van elke school werd er één schepen verkozen. Ik werd schepen voor onze school. Heel gelukkig legde ik de eed af voor burgemeester Mijnheer Casaer en kreeg ik mijn lint. Dan moest er nog een kinderbουργemeester gekozen worden uit alle schepenen. Het was héél spannend.... ik had één stem meer dan Floris en Laura... ik geloofde mijn oren niet.... ik werd burgemeester!

Héél fier moest ik beloven dat ik mijn beste beentje ga voorzetten voor alle kinderen van Beersel. En dat beloof ik ook. Samen met de andere schepenen en gemeenteraadsleden gaan we ons best doen om het leuker te maken in en rond de scholen. Ik wil alvast een snookerwedstrijd, een activiteit voor de meisjes op het einde van het schooljaar en minder GSM's aan de oren van rijdende ouders! Hopelijk lukt het ons!

Graag nog eens **1000X DANK** voor alle stemmen!

Jullie kinderbουργemeester,

Emile



Er is een kindje geboren op aard

Op 12 december 2011 werd juf Magali voor de eerste keer mama. Ze is bevallen van een flinke dochter: Inah. De kinderen van het 1^{ste} leerjaar vonden dat ze dit niet onopgemerkt voorbij mochten laten gaan. Samen met hun juf en (nieuwe) meester verrasten ze haar met een leuk filmpje. Juf Magali was danig onder de indruk en moest zelf even een traantje wegpinken tijdens het bekijken van het filmpje. Op haar beurt verraste ze de kinderen met een bezoekje in de klas en een zakje vol met lekkers (waarvoor dank!).



Via deze weg nogmaals proficiat aan juf Magali van je schatjes van patatjes!

Voor de nieuwsgierigen: hier zien jullie een foto van de kleine Inah toen zij nog geen dag oud was.



Thema "trouwen" in de derde kleuterklas



In ons zelf gemaakt gemeentehuis geven Milan en Sarah elkaar hun 'ja - woord'!



Louise is super fier, zij is de getuige van Sarah en mag de ringen overhandigen.



Sarah doet Milan zijn ring om ☺
Hopelijk krijgt Milan er geen spijt van.



Nu nog even de handtekeningen zetten in het trouwboek en dan is het gebakken!
Of toch niet?



Natuurlijk! Bijna vergeten, de zoen!!!
Mooi hé Jonas! ☺ (zie achtergrond)



Het feest:



Onze zelfgedekte feesttafel.



De bruid en de bruidegom snijden de taart.
Dat ziet er lekker uit!



Hmmm lekker!!!!



De openingsdans.



...en we vermenigvuldigen! ☺

Wie vangt het bruidsboeket?



Sarah gooit vol overgave haar bruidsboeket de massa in! De anderen staan klaar voor het startschot!
Wie zal onze volgende bruid of bruidegom worden?



Het gevecht!!! ☺



De winnaar: Yarcooo!!!!

Het aanzoek van Yarco aan Moucka.

Yarco heeft Moucka als de gelukkige gekozen! Samen met heel de klas schreven we voor Moucka een liedje. In een stoet met instrumenten liepen we naar de klas om Moucka te verrassen. Yarco ging op zijn knieën en overhandigde een doosje met een ring aan zijn geliefde. Zijn volgende woorden waren:

‘Wil je met me trouwen, Moucka?’

Iedereen wachtte in spanning af... Tenslotte mompelde Moucka een zachte maar gemeende ‘Ja, ik wil!’ ☺



Vorbereidingen voor de grote dag: 17 februari 2012.

Dit wordt een reuze trouwfeest met de twee derde kleuterklassen samen!

We hebben nog veel werk met het schrijven van uitnodigingen, maken van mooie feesthoeden, bakken van taarten, versieren van de zaal, proeven van al het lekkers, maken van een bruidsboeket ...

het worden nog twee drukke weken! ☺



Uitstap naar het kindermuseum te Elsene

Op 20 december ging het vierde leerjaar naar het kindermuseum te Brussel. Het thema van dit jaar is '1001 lichtpuntjes'. De kinderen hebben daar een hoop bijgeleerd!!



Ze hebben geleerd over fantasie en hoe je die moet gebruiken. Alsook hebben ze geleerd om perifeer te kijken. Dat betekent dat je naar één punt blijft kijken en toch alles om je heen ziet. Vervolgens zijn we in een trein gestapt waar we de geluiden van een trein moesten nabootsen.



Dan moesten we met de handen op de rug in de volgende kamer op onze poep rondom een grote tafel gaan zitten. De regels waren een beetje vreemd:

- Als je iets wou zeggen of antwoorden, moest je je neus opsteken.
- Als je iets wou aanwijzen, deed je dat met je neus.
- Een applaus gaf je door de geluiden van een vis te maken.

In die kamer hebben we aan de hand van een reuze wereldkaart geleerd over verschillende landen uit de wereld en hun gewoontes.



We zijn dan muisstil naar boven getrippeld, waar we terechtwamen in een winkeltje. We hebben daar geleerd over verscheidene families. Vervolgens mochten we onze eigen droomfamilie voorstellen.





Na een verdiende middagpauze hebben we de levenscyclus ontdekt. Eerst zijn we in de buik van de mama geweest, dan in een kinderpark, daarna in een boomhut, dan in een tienerkamer om tot slot taart te eten zoals echte oma's.





We zouden daarna naar de sprookjesboom gaan, maar ze waren hem aan het vernieuwen. Dus zijn we maar naar het theater gegaan. Daar mochten we onze kunsten tonen.



Op het einde hebben we samen het 'dankjewellied' gezongen voor de begeleider. Hij keek er tevreden naar! Na een leuke dag keerden we terug naar huis!

Dozen

De kleuters van juf Nancy werkten rond het thema "dozen". Het was een groot succes.

Doosje, doosje, doosje. Ik heb je wel gezien!
Mag ik in je kruipen met een Jules misschien.
Je deurtje doe ik helemaal toe!
Als mama komt, dan roep ik BOE!



Rommelen rommelen roosje, schudden met het doosje.

Gedichtendag in het tweede leerjaar

Op 26 januari was het gedichtendag. De kinderen uit het tweede leerjaar konden al een hele week proeven en genieten van leuke gedichtjes. Konden we nu zelf ook eens een gedichtje maken?

We leerden met z'n allen een elfgedichtje maken, eerst met de hele klas en daarna alleen...

Hier lees je enkele mooie gedichtjes.

Zacht
een knuffel
mijn beste vriend
slaapt in mijn bed
beer



Malleboot
ik moet
elke dag opnieuw
mama en papa werken
opvang

Mama
heel lief
zie ze graag
ze doet altijd alles
moeke



Leren
een maaltafel
in tweede klas
uit het hoofd leren
zingen

Water
veel drinken
altijd veel water
in bekers, kruikjes, flesjes
dorst



Het versje 'lijmen' van Joke van Leeuwen hebben we opnieuw gemaakt door andere dieren in te vullen. Hieronder lees je enkele versjes en misschien wil je het zelf ook eens proberen.

Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een vogeltje
Een veulentje
Een varkentje

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een volentje
Een veukentje
Een vargeltje

Joke van Leeuwen

Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een dolfijntje
Een konijntje
Een ijsbeertje

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een dolnijntje
Een kobeertje
Een ijsfijntje

Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een vleermuisje
Een konijntje
Een zeehondje

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een zeenijntje
Een vlee rhondje
Een komuisje



Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een salamander
Een krokodil
Een slangetje

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een salakodil
Een slamander
Een krongetje



Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een zeehond
Een dalmatiër
Een krokodil

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een dalhond
Een kromatiër
Een zeekodil

Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een
Een
Een

Ze zijn gevallen.
Ze zijn stuk.
Ik heb ze gelijmd,
't is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
Drie beestjes van steen.
Een
Een
Een



Probeer het nu zelf!

Dokter Bunnens op bezoek in 1KB



Om het thema "ziek zijn" af te sluiten, kwam de pappie (opa) van Charlotte op bezoek in onze klas.

Charlotte mocht vandaag patiënte spelen en werd door de dokter onderzocht.

Ook Jules werd onderzocht. Hij was een beetje ziek en kreeg een spuitje. Gelukkig was hij snel weer de oude!

Bedankt dokter Bunnens om op klasbezoek te komen!





Ook wij bouwden een dokters-
praktijk in onze klas.



Het 5de en 6de leerjaar naar XPERILAB

Op Maandag 30 januari stond de wetenschapstruck “XPERILAB” op het plein in Huizingen. Deze truck doorkruist heel België en heeft als doel kinderen tussen 10 en 14 jaar warm te maken voor wetenschappelijke richtingen.

Gedurende 2 uur konden wij, de leerlingen van het 5^{de} en het 6^{de} leerjaar, allerhande boeiende en originele wetenschappelijke proefjes doen rond chemie, biologie, fysica en techniek. Zo konden we onder andere tandpasta maken, vezels onder de microscoop bekijken, een windmolen laten draaien en nog veel meer...

Maar vooraf moesten we natuurlijk een wetenschapsschort aantrekken om in de sfeer te komen. We werden in 3 groepen verdeeld, volgens kleur en moesten een naam van een uitvinder voor ons groepje bedenken. Per groep mochten we 3 experimenten uitvoeren. Elke proef duurde 15 minuten. Bij het correct uitvoeren van de proef verdiende je punten. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk punten voor de hele klas te verzamelen. Een virtueel mannetje , Alex, begeleidde ons doorheen het hele project. Achteraf werden de bevindingen besproken.

Hieronder zie je hoe leuk, maar vooral leerrijk het was...





Je kan zelf ook altijd eens een kijkje nemen op de website: www.xperilab.be

Ruimtelijk inzicht

Bouwen van een huis, een auto, een vliegtuig... met clics.



Timon : "Kijk ik heb een zetel gemaakt!"

Met onze kit-tech en bouwplaten probeerden de kleuters een raceauto, helikopter... na te bouwen. Het lukt al aardig!



Wij proberen al moeilijke puzzels te maken: van 35 tot zelfs 100 stukken!



Met onze kralenplanken oefenen we om een plan na te bouwen, met moeilijkheidsgraad van 1 tot en met 5.

Het werd een fijne ontdekkingsweek!

De vriendjes van de 3de kleuterklas



De avonturen van het 3de leerjaar

Er was de voorbije maanden weer heel wat te beleven in het derde leerjaar. Zo hebben we een groot kerstfeest gehouden. Zoals bij elk groot feest moest er wel heel wat voorbereid worden. De leerlingen werden in groepjes verdeeld en iedereen had zijn specifieke taak. Zo stond er een groep in voor het eten, eentje voor een knutselactiviteit....

Het resultaat was een hip feest met veel eten en vooral veel plezier!



Na een deugdloze vakantie gingen we weer met volle moed aan het werk. Maar soms heb je als hard werkend kind ook nood aan een beetje ontspanning. Daarom speelden we een toneelstukje van ‘Peter en de wolf’.



Iedereen heeft een naam. Er zijn leuke namen, rare namen, coole namen ... Maar iedereen is anders, ook al hebben we dezelfde voornaam. Daarom bedachten we enkele naamgedichten waarin eigenschappen van die persoon in terug kwamen. Dit zijn enkele resultaten:

Jaag me niet op of het is kaboem!

Aandacht krijgen, vind ik leuk!

Ik ga graag naar Planckendael.

Mooi is mijn kleine broer!

Ik vind vriendschap het allerbelangrijkst!

Een lekker warm bad is de max!

Blij ben ik altijd!

Reizen vind ik tof!

Ik ben nooit stout.

Appelmoes met kip eet ik graag.

Naar de speelgoedwinkel ga ik veel!



Lief ben ik!

Ik ben dikwijls boos op mijn zus.

Eerlijk ben ik altijd!

Naar school ga ik graag!

In het contractwerk van de leerlingen zit een verhaaltje over ‘Zwartje Droef’, daarna krijgen de kinderen de opdracht om ook zo’n verhaal te verzinnen maar met ‘Witje’.

Witje Bruin

Op een dag lag Witje Bruin in de zon en ze wist niet wat er aan de hand was. Ze sliep, maar terwijl ze sliep begon ze bruin te worden, steeds bruiner en bruiner.

Plots werd ze wakker en ze zag dat ze bruin begon te worden. Toen begon ze te panikeren, dus ze ging naar huis.

Onderweg lachte iedereen haar uit en dat vond ze niet tof. Ze begon te wenen. Toen hadden de mensen spijt, ze vrolijkten haar op.

Ze zeiden: “Je moet niet wenen. Sorry dat we je uitlachten. Weet je wat? Je mag onze vriend zijn.”

En zo was ‘Bruitje’ vriendje met Geeltje, Roodje en Groentje geworden.

Ze speelden nog lang en gelukkig!

Dakota Noblet, 3^{de} juf Cindy

In datzelfde contractwerk zit er ook een opdracht waarin de kinderen een vervolgverhaal moeten schrijven over een 'Regenboog'.

De droevige regenboog

Op een mooie lentedag, werkten alle mensen in hun tuin, maar opeens begon het te regenen.

Doordat de zon nog scheen terwijl het regende, kwam er een regenboog.

Niet zomaar een regenboog ... een 'droevige regenboog'.

Iedereen vond het een mooie regenboog, maar binnenin was het een droevige regenboog.

Toen werd het donker en de droevige regenboog ging weg.

De volgende dag kwam hij terug en een wandelende jongen zag de regenboog. De jongen merkte dat de regenboog een kleur miste. Een regenboog zonder blauw? Hoe kon dat nu?

De jongen liep naar binnen, want hij had een plan! Hij nam een schaar en fel gekleurd papier en hij maakte een heel, lange strook blauw papier voor de regenboog. "Ik kom je redden!"; riep de jongen. Hij nam de blauwe strook en plakte deze op de regenboog.

Vanaf die dag was de regenboog niet meer droevig.

Bo Sermon, 3^{de} juf Cindy

Ook werd er ,naast de lessen lichamelijke opvoeding, wat aan beweging gedaan. Dat is immers gezond!



We hebben geklauterd,



gelopen en



en gekropen!

Dit was een deeltje van dit schooljaar, maar we zijn er van overtuigd dat er ons dit schooljaar nog meer fantastische activiteiten te wachten staan.

Groetjes uit het derde.



Thema winter in de derde kleuterklas

In begin van het thema mochten de kinderen in de turnzaal witte snippers scheuren en met een doek in de lucht gooien. Het werd een mooi sneeuweffect (zie foto).



Wat een pret!



Onze winkel werd tijdelijk omgetoverd tot een kledingwinkel met winterkledij. De kleuters konden een skipak, een skibril, sjaals, handschoenen, mutsen, grappige warme pantoffels ... tegen een gunstige prijs aankopen. Kijk maar!



We maakten voor de vogels nog een lekker hapje!
Fijne wintergroetjes van de 3de kleuterklas en juf Kirsten.

Lezen is tof!

+

LEZEN IS TOF !!!



Oefenen, oefenen en blijven oefenen...



Wat wordt er gelezen, onder al dat haar !!!!!!!

Het eerste en vijfde / zesde leerjaar slaan de handen in elkaar!

Het eerste leerjaar is vanaf 1 september aan het toveren met letters. Leren lezen staat daarbij voorop en is onze grootste uitdaging.

Om steeds beter te worden helpen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar ons hierbij.

De kinderen van het eerste leerjaar lezen samen met hen in leesgroepjes tijdens de middagpauze, met groot succes!



Er zijn momenten dat je al eens met je handen in je haar zit als het even allemaal niet zo wil lukken...



... maar we houden vol... en dan hoor je de resultaten... en van die resultaten zijn leeskampioenen gemaakt.



Foto's trekken en filmpjes maken in 2KA

De kinderen van 2KA mochten samen met juf Elke E. foto's trekken en filmen in de klas.
Hier zie je enkele leuke resultaten.



Tanden poetsen heen en weer, weg met appel en met peer.
Van voor naar achter en opzij, dat maakt de tandarts heel erg blij! (2KA Elke E.)



Spelen met “de doos vol gevoelens” in 2KA (juf Elke E.)

**Boos kijken zoals
het masker**



**Blij kijken zoals
het masker**



**Bang, verbaasd kijken
zoals het masker**



**Blij kijken zoals het
masker**



Droevig kijken
zoals het masker



Blij kijken zoals het
masker



Als laatste nog een moeilijke: verlegen kijken.



Op medisch onderzoek met de 2de kleuterklas

Op 2 februari gingen enkele kleuters van de tweede kleuterklas van juf Elke met de bus naar Halle voor een medisch onderzoek. De klaspop Pompom ging eveneens mee en mocht bij de dokter op consultatie. Onze lengte werd gemeten en ons gewicht gewogen. Ook een gehoortest en een ogentest kwamen aan bod.

Enkele sfeerbeelden ...



Sneeuwklassen

De zesdeklassers zijn op sneeuwklassen geweest van 9 tot en met 18 januari. Jullie konden onze belevenissen volgen op de schoolwebsite. Het prachtige uitzicht, het lekkere eten, het stralende weer, de fijne skiessen en de toffe sfeer zullen we nooit vergeten! We willen jullie nog een paar dingen vertellen over sneeuwklassen, maar we hebben bepaalde woorden weggelaten en in een woordzoeker gestopt. Probeer de zinnen aan te vullen en die woorden te zoeken in de woordzoeker. (Soms staat er een tekening bij, zodat je het woord gemakkelijker kan raden.) Wanneer je alle woorden gevonden hebt, kan je met de overgebleven woorden een zin vormen.

Veel succes!

WOORDZOEKER:

- ☺ Toen we in Valmeinier aankwamen, zagen we onmiddellijk dat er voldoende was. Alles zag wit, ook de auto's waren ondergesneeuwd. 
- ☺ De bus voor ons zat even vast op de helling. De leerkrachten en moni's moesten uitstappen om te 
- ☺ Elke dag zijn we gaan  In het begin was het heel moeilijk, maar gelukkig hadden we goede skimoni's. Nu kunnen we allemaal vlot de berg afkomen!
- ☺ Leren skiën ging natuurlijk met  en opstaan. Gelukkig lag er een goeie laag sneeuw, dan vielen we nog zacht!
- ☺ Tijdens een van onze leerwandelingen kwamen we BOBO tegen. Hij wandelde met ons mee. Wat voor een dier is BOBO?
- ☺ We gingen op sneeuwklassen met 35 leerlingen en 2 juffen: juf Nele en juf
- ☺ Tijdens de casinoavond mochten we ons opmaken. Enkele jongens deden  in hun haar en sommige meisjes deden  aan.
- ☺ Het  ... was ook erg lekker. We konden telkens kiezen tussen 2 gerechten, wat een luxe!
- ☺ Valmeinier ligt niet in België, maar in ...
- ☺ Op woensdag 18 januari kwamen we terug aan op school. We hebben geen les vandaag, maar gaan naar huis om nog wat te 
- ☺ Om goed opgewassen te zijn tegen de kou, moesten we ons warm kleden. Buiten onze skivest en broek hadden we ook nog het volgende nodig:  en  en 

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | V | H | E | G | E | L | T | W | F | H | A |
| I | A | S | L | A | P | E | N | S | R | O | S |
| P | L | U | P | S | K | I | E | N | A | N | E |
| P | L | R | T | O | F | O | L | P | N | D | S |
| E | E | N | D | E | E | U | I | W | K | K | L |
| N | N | A | U | E | T | E | N | S | R | S | S |
| S | E | N | W | W | E | W | E | I | I | L | J |
| T | S | N | E | E | U | W | D | E | J | N | A |
| I | N | O | N | G | N | I | E | T | K | T | A |
| F | E | R | U | G | N | A | A | R | H | U | L |
| T | I | S | K | E | R | M | U | T | S | E | N |
| H | A | N | D | S | C | H | O | E | N | E | N |

Deze zin heb ik gemaakt met de overgebleven woorden:

.....

.....



Tanden poetsen in de klas van juf Nancy

Tanden poetsen na het eten, echt,
dat mag je niet vergeten.
Want mooi, schoon en wit te zijn,
dat vinden je tanden en je kiezen fijn!



We boetseerden een tandenborstelhouder.



Ouders op bezoek in het vierde leerjaar

Naar aanleiding van het thema rond het geluid en de smaak kwam de papa



Geert Delabie is neus-, keel- en oorarts. Tijdens de voorstelling had de dokter allerlei instrumenten mee om in de oren, de neus en de keel te kijken.

We kregen allemaal een houten spatel en mochten met een lichtje naar elkaars amandelen kijken.

Charlotte had de grootste amandelen van de klas en Brecht die had er geen meer.



Hij heeft ons ook verteld hoe het komt dat we een oorontsteking krijgen en waarom sommige kinderen buisjes hebben.

De dokter vertelde ook dat er veel kinderen zijn die al op jonge leeftijd gehoorschade hebben omdat ze de oren onvoldoende beschermen.

Hij gaf ons enkele tips die ook voor jullie nuttig kunnen zijn:

- Niet in elkaars oren schreeuwen.
- Oordopjes of hoofdtelefoon in plaats van kleine oortjes.
- Televisie en radio stiller zetten.
- Ga weg als je het gevoel hebt dat er teveel lawaai is of als je oorpijn krijgt.
- Laat je oren regelmatig rusten.



Tijdens het thema “In vuur en vlam” kwam de papa van Brecht Boddengeen naar de klas om ons alles over de brandweer te vertellen. Vooraf stelden we een reeks vragen op over de dingen die we graag wilden weten.

Hij is al vijf jaar bij de brandweer in Halle. Voordien had hij een heel andere job, maar hij wilde iets anders in zijn leven, namelijk anderen helpen. Zo kwam hij bij de brandweer terecht.

Na een opleiding ging hij dan aan de slag als brandweerman - ambulancier. Hij doet deze job heel graag omdat het afwisselend en uitdagend is.



Wij willen deze twee papa's nog eens extra bedanken voor de leuke en interessante uiteenzetting en de tijd die ze wilden vrij maken om naar onze school te komen! BEDANKT!

Dozen in de 1ste kleenterklas bij juf Annick

Groepswerk: dozen verven.



Blokken stapelen, zo hoog als de doos.



Begrippen: in, onder, op, naast, voor.



Kleuters uit 2-3 KB schrijven zelf verhalen

Kikker en zijn vriendjes schaatsen - Milan Sterck



Het had gevroren op de vijver.
Eend, kikker, varken en haas gingen
schaatsen



Maar eend en varken hadden een beetje bang dat ze zou-
den vallen. Dus schaatsen haas en kikker alleen.



Haas gaf varken een hand! Nu was
varken niet meer bang en ging mee
schaatsen



Eend vond het leuker om te kijken. Ze
moest heel hard lachen want kikker viel
op zijn poep.



Na het schaatsen liep kikker nog eventjes mee
naar huis met Haas.
“Dag haas!”, roept kikker. “Dag kikker?”, roept
haas.



Dan kroop kikker in zijn warme bed
want hij was moe.

Kikker en het sneeuwballengevecht - Lara Colangelo



Op een morgen werd kikker wakker en hij keek door het raam.



Hij zag heel veel sneeuw! Alles was wit!



Kikker rende naar buiten, maar gleed uit op het ijs!



Daar kwam eend aangeschaatst. "Wil je mee schaatsen kikker?", vroeg ze.



"Ja, leuk", zei kikker! Samen dansten eend en kikker over het ijs.



Wanneer kikker en eend gedaan hadden met schaatsen gingen ze naar het park om een sneeuwballengevecht te houden! Wat kan de winter toch leuk zijn!

Kikker in de dierentuin - Simon Loonen

Kikker vraagt aan Haas: "Gaan we naar de dierentuin?"
 "Ok, goed, maar je zal toch niet bang zijn?", antwoordt
 Haas!



Het is 15u, de zeehondenshow gaat beginnen.
 Kikker en Haas gaan ook. Kikker fluistert
 zacht tegen Haas: 'Ik ben een beetje bang!'



De vogels zitten in een kooi. Ze fluiten naar
 Haas.
 "Fwiet, wij vinden haas mooi!". Kikker vindt
 het spijtig dat ze hem niet mooi vinden!



De zeehond roept naar Kikker: "De show is
 gedaan!"



Daar zit een grote leeuw! Haas is niet
 bang maar Kikker wel. De leeuw brult
 boos naar hem!



Als ze naar huis gaan roept meneer de
 aap luid: 'Ik vind jullie alle 2 mooi!'
 Kikker is verdrietig dat de dag al voor-
 bij is.



Kikker en de slang - Hussayn El Ouedi



Kikker rijdt op de moto naar het zwembad!

De slang kruipt rond Kikker zijn nek en bijt hem!

Kikker zwemt in het water. "Wat is het leuk", denkt hij.

Maar plots ziet Kikker een slang zwemmen aan zijn tenen. Kikker is bang

Nu is Kikker dood...
het is stil...

Kikker op de Boerderij - Rani Dierickx



Kikker gaat naar de boerderij van boer Haas.

Iris de zeehond doet gekke kunstjes, nu mag Kikker hem een visje geven.

In de boerderij ziet hij mooie vogels.
Ze heten Cassi en Mimi.

Sofie de gorilla doet een leuk dansje voor Kikker. Ze vindt hem heel mooi. Kikker danst mee.

Wat verder ziet hij de kooi van leeuw Soesjiel! Kikker wil eens dag zeggen, maar de leeuw brult zo hard dat Kikker snel wegloopt.

De leeuw zwaait naar Kikker.
"Tot de volgende keer!", brult hij.

Kikker heeft de mazelen - Daan Schoonens

Op en ochtend werd Kikker wakker met wel 20 rode vlekken op zijn kikkervel.



Kikker had een beetje bang van al die rode vlekken en ging snel bij dokter eend.



Dokter eend gaf Kikker pillen. 'Neem deze in en rust goed uit', zei hij. 'Dan word je snel beter!'



Kikker vond zijn rode vlekken wel leuk en keek er naar in de spiegel!



's Avonds was Kikker al snel moe. Hij nam zijn pillen en kroop in bed.



Toen kikker de volgende dag wakker werd, waren zijn vlekken verdwenen. Hij was blij maar ook wel een beetje verdrietig want hij vond die vlekken best mooi!



Flap ... Wit ... Flapuit ...



Wist je dat...

- onze tweedeklassers op 9 december naar Mechelen trokken. Technopolis en het speelgoedmuseum kennen voor hen geen geheimen meer.
- we ook dit jaar geslaagde edities van de kaas- en streekbierenavond/kinderfuif en steakkermis achter de rug hebben. Bedankt aan iedereen die een hapje kwam eten of een handje kwam toesteken...
- het op 19 december installatievergadering van de nieuwe kindergemeenteraad was. Onze kandidaten deden het bijzonder goed die avond. Ellen de Bruyn, Maarten Berckmans en Emile De Vlieger vertegenwoordigen dit jaar onze school. Emile bracht zelfs de burgemeestersjerp mee naar onze school. Een dikke proficiat aan alle kandidaten...
- onze 1^{ste} en 2^{de} kleuterklassers op 17 januari voor een geslaagde theatervoorstelling naar de Meent trokken. Altijd een hele belevenis die meestal al start met de busreis... Een Nederlands Braziliaans gezelschap bracht een wervelende voorstelling... Ogen te kort voor onze kleuters...
- we op 30 januari de wetenschapstruck van het museum voor Natuurwetenschappen op bezoek kregen. Dit zorgde voor heel wat nieuwsgierige blikken op het plein... Onze vijfde- en zesdeklassers kregen de kans om echte wetenschappelijke proeven uit te voeren. Dit in een daarvoor speciaal ingericht mobiel labo. De kinderen zijn op die leeftijd bezig met het maken van een studiekeuze naar het middelbaar onderwijs. Met deze workshop willen we hen ook warm maken voor de richting wetenschappen. Het was voor iedereen een boeiend leermoment.
- onze zesdeklassers dit jaar van een supereditie van de sneeuwklassen hebben kunnen genieten. Elk jaar zijn sneeuwklassen het topmoment voor onze laatstejaars... Maar dit jaar zat werkelijk alles mee. Veel sneeuw, stralende zon, een staalblauwe hemel, geen ongelukjes... Bij deze willen we graag onze Vriendenkring bedanken. Zonder jullie bijdrage was dit weerom niet mogelijk geweest...
- we graag iedereen willen bedanken die z'n steentje bijdroeg tot het welslagen van de activiteiten. Voorbereidingen, koken, bestellingen opnemen, opdienen, afruimen, afwassen, poetsen... Een aantal mensen denkt nog altijd dat het ook wel zonder hen in orde komt... Weet dat we nog altijd wat hulp kunnen gebruiken... Een bijzonder woordje van dank aan onze vijfde en zesdeklassers die zich uit de naad werkten...
- we ondertussen ook de voorbereidingen naar het lentefeest van 12 en 13 mei hebben ingezet. De jungle, het thema van het oma en opafeest trekken we graag nog even door... De werkgroepen draaien op volle toeren. Maar wie zin heeft kan er wel nog altijd bij. Het weekend nu al blokkeren in jullie agenda... zodat jullie er zeker bij kunnen zijn. En weet dat we ook nog altijd helpende handen zoeken die voor en achter de schermen alles in goede banen leiden. We maken er weer een fijn feest van.
- we op 16 februari zowel meededen aan de move tegen pesten als aan de dikketruidendag. We spraken rond de klok van half twee af in de turnzaal. Al dagen van tevoren waren ze in de verschillende klassen in de weer om de dansspasjes onder de knie te krijgen. De Move tegen pesten kende voor ons dan ook geen geheimen meer. In de gangen van de school hingen overal affiches waarop kinderen konden beloven om niet te pesten... De ene na de andere naam kwam op de affiches... Leuk om zien.

Van dat dansen kreeg iedereen het wel behoorlijk warm... 16 februari was immers ook dikketruëndag. De dag dat we de verwarming een paar graden lager zetten om zo het milieu te sparen. Maar ook de dag dat iedereen een laagje meer aandoet om geen kou te hebben... We lieten het echter niet aan ons hart komen. We maakten er een ludieke wedstrijd van... Om ter meest laagjes kleding tellen... Matteo won met maar liefst 16 lagen...

- onze eerste en tweedeklassers konden genieten van een heuse scholencultuurdag in cultuurcentrum de Meent. Een hele dag werden ze ondergedompeld in culturele activiteiten. Een tentoonstelling, workshops, film, toneelinitiatie... Een vermoeiende maar heel leuke dag... we hopen dat de Meent nog jaren doorgaat met dit initiatief...

- een paar derde klassers (Sofie, Tine, Evy en Noa Yan) het verhaal van juf Rein rond de Damiaanactie wel heel beklijvend vonden want na de les besloten ze met een de handen uit de mouwen te steken. Ze bakten samen met de mama van Evy massa's cakejes en verkochten die nadien aan de klanten in de krantenwinkel van Evy waar ze van de papa een leuk standje mochten bouwen... Honderden cakejes wisselden van eigenaar. Op het einde van de dag zat er meer dan 144 euro in de kassa... Zeer knap vonden wij dat.



- we er een bijzonder geslaagde opendeurdag opzitten hebben. Voor het eerst organiseerden we die begin maart. Dit om nieuwe inschrijvingen de kans te geven de school in werking te leren kennen. Heel wat nieuwe mensen kwamen naar onze werking kijken en kozen nadien ook voor onze school.
- de inschrijvingen er voor het volgend schooljaar al zo goed al op zitten. Meer dan 60 nieuwe kinderen verwachten we voor het volgende schooljaar. Het merendeel voor de onthaalklassen, maar ook in de andere klassen zullen nieuwe kinderen instappen... nu al welkom allemaal...
- we op 15 maart in het kader van onze Moswerking zullen deelnemen aan de zwerfvuilactie van de milieudienst. Wij doen het als school al jaren en zijn blij dat de milieudienst ook op de kar springt en de actie verder uitbouwt naar de rest van de gemeente. Onze vijfdeklassers nemen de zone die de gemeente voor ons uitstekende voor zijn rekening. De andere klassen pakken de rest van de buurt aan.
- We op vrijdag 16 maart een beetje op een andere manier carnaval vierden... Zonder stoet dit jaar gezien het busdrama. De lekkere pensen, hamburgers maakten echter veel goed. De leuke groepsactiviteiten in de voormiddag zorgden ervoor dat het een leuke dag werd... We hadden bovendien schitterend weer voorspeld en gekregen...
- er nog een leuke periode in het schooljaar voor de deur staat... schaatsen, lentefeest, sportdagen, schoolreizen, vakantiedagen, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, uitstappen, avonturenklassen, kamperen... maar daarover meer in de laatste Kriebel...

Sneeuwklassen... Wat ook voor de kinderen uit Heverlee en Lommel de apotheose van hun schooljaar moest worden werd een regelrechte nachtmerrie... Onze gedachten gaan dan ook uit naar alle slachtoffers, familieleden, klasgenoten, collega's... van de busramp in Sierre. Een minuut stilte, de koning op bezoek, een land in rouw... brengen jammer genoeg het leven van de 22 kinderen en de 6 begeleiders niet terug... Harde pijnlijke realiteit...