

Zomer 2011
Nummer 67



GEMEENTELIJKE BASISCHOO L HUIZINGEN

Kriebel

Verkeerspark voor het 5de en 6de leerjaar

Op dinsdag 17 mei mochten de leerlingen uit het 5^{de} en 6^{de} leerjaar hun vaardigheden in het verkeer tonen in een levend verkeerspark in de straten van Huizingen. Dit alles onder de begeleiding van de Beerselse politie.

In totaal waren er 6 proeven, waarop telkens 10 punten te verdienen waren.

Volgende leerlingen behaalden 60/60: Aiki, Bradshaw en Elton.

Proficiat, jongens!





Baard scheren zoals papa

De kleuters van juf Elke S. mochten rond het thema Vaderdag zelf eens papa spelen en de baard van een vriendje scheren ... Eerst wat scheerschuim, daarna scheren en achteraf natuurlijk een beetje aftershave!

De kleuters beleefden er heel wat plezier aan ...



Scheren zoals papa

Ook bij juf Elke E. werkten ze rond Vaderdag. Onze papa's doen allerlei verschillende dingen. Met de moto rijden, zeilen, strips drukken, in de tuin werken ... Maar één ding doen bijna al onze papa's ... zich scheren. We wouden dit ook wel eens proberen, als de papa's dat kunnen moet dat ons ook wel lukken!



Lentewandeling

We zagen verschillende soorten bloemen en dieren, een bij op een bloem, een vogel fluiten in de boom, een koe in de wei, een blaffende hond We maakten een verteltafel over onze lentewandeling.



De kleuters van juf Nancy

Nieuws uit het 3de leerjaar

Voor deze laatste Kriebel waren de kinderen zelf redacteur en maakten ze zelf enkele tekstjes.

Sportdag

Veel kinderen vonden de sportdag heel leuk. Er waren veel sporten zoals: skaten, badminton, hockey, zwemmen en voetbal. De meeste sporten waren op de speelplaats. Bij badminton en skaten waren er gespecialiseerde mensen.

Amber en Merel



De sportdag ging helaas voor een deel niet door, door de regen!!!

Wat was dat jammer voor de kinderen van het 3^{de}.

Maar we hebben wel skaten en badminton gedaan, dat was al superleuk.

En het andere deel ging door op 28 mei. We gingen zwemmen op een prachtige dag.

Dan kregen we nog een gratis flesje water van meester Francis.

En we willen alle meesters en juffen bedanken voor de leuke sportdag.

Emma en Hanna

Ik was op sportdag maar ik mocht niet sporten want ik had een gebroken arm. Behalve de hockey en voetbal, dat mocht wel. De volgende maandag zijn we dan wel gaan zwemmen maar minigolf was weggevallen.

Maar bij het zwemmen mocht ik weeral niet gaan zwemmen, maar ik mocht wel foto's trekken waarmee ik nu een album ga maken.

Marie

Op de sportdag hebben we gerollerskate, gevoetbald, hockey, badminton, touwtje trek ... gedaan.

Emile

Schoolreis



Was de MAX !!!! We zijn naar de zoo van Antwerpen geweest. En het was een prachtige dag.

De dieren waren supermooi! We hebben veel geleerd over de dieren in de zoo.

Soms hoorden wij WOW en soms ook COOL!

De kinderen van het 3^{de} en het 4^{de} mochten in groepjes. Dat vonden we natuurlijk leuk.

Toen we op school aankwamen waren we allemaal moe.

Ella en Hanna

Oh, wat een wonder zoveel dieren in de zoo. Ben jij ook al in de zoo geweest? We hebben deze dieren gezien: leeuw, slang, zeehond, pinguïn, vampiervleermuizen, schildpad en nog veel meer dieren.

Er waren 3 winkels. Renske en Joke

Het was een leuke en lange reis naar de Zoo van Antwerpen.

We hadden veel lol en hebben veel dieren gezien. We konden allerlei dingetjes kopen.

We mochten in een groepje door het park rennen.

Er was een klein ongelukje gebeurd met Emile, maar dat was na een tijdje opgelost.

Voor de rest van de dag is het goed verlopen. Senne en Milan

Om het schooljaar af te sluiten gaan we op schoolreis naar DE ZOO VAN ANTWERPEN.

De kinderen vonden de dieren heel leuk zoals: tijgers, leeuwen, flamingo's, apen, stokstaartjes, bavianen en nog veel meer dieren. Jammer dat deze dag nu voorbij is. Sien

De kinderen van het derde en het vierde leerjaar zijn naar de zoo geweest om dieren te gaan bezoeken.

Ze hebben de leeuwen gezien en de haaien en de schilpadden en tijgers. Adriana

Uitstap Brussel

Tijdens de uitstap naar Brussel zagen we veel stripmuren. We zagen bijvoorbeeld: Guust Flater, Kuifje,

Suske en Wiske, Jommeke en nog veel meer. We zijn ook naar een stripmuseum geweest, daar hebben we zelf de smurven gezien. Charlotte

Wij zijn naar het stripmuseum van Brussel geweest. Wij hebben de raket van Kuifje gezien.

En zijn ook naar het Smurfendorp geweest. We zijn ook naar de tijdmachine van professor Barabas gaan kijken en bij de snoeper Nero geweest. Ga je ook eens mee?

Ignas en Maarten

Het afgelopen schooljaar

Het schooljaar was heel leuk! Soms waren de juffen en de meesters boos. We deden ook schoolreizen. Maar het zijn niet alleen schoolreizen die we maakten, we moesten ook toetsen maken. Maar na de toetsen mogen we spelletjes meebrengen. Prettige vakantie!

Arthur

Het afgelopen schooljaar vond ik leuk. Bij sommige lessen had ik het wat lastig, maar ik vond het wel leuk. De speeltijden waren leuk, maar ik vind het spijtig dat het schooljaar gedaan is.

Simon

Ons voorbije schooljaar was SUPERLEUK!

Al die leuke uitstappen onder andere: naar Brussel, de schoolreis naar de zoo, de sportdag ...

Dit jaar zijn de kraantjes op de speelplaats weer gemaakt JEEEEEEEE!!!!

We hebben nu veel leerstof in ons hoofd(je).

De toetsen zijn nu volop bezig en we zijn allemaal benieuwd naar ons rapport.

Het is nu bijna VAKANTIE. Maar toch willen we de juffen en meesters nogmaals bedanken.

BEDANKT VOOR HET LEUKE SCHOOLJAAR!

Emma

Het derde leerjaar, van juf Marina, maakte een **TOP 5** van de activiteiten van het voorbije schooljaar.

1) Schoolreis: bezoek aan de Zoo van Antwerpen



2) Schaatsen in Liedekerke



3) Carnaval op school

4) Olympische dag

5) Bezoek aan de chocoladetempel



De andere activiteiten vonden ze natuurlijk ook best leuk, maar deze kregen toch hun voorkeur.

Hier zijn nog enkele 'kiekjes' van de afgelopen maanden.



Het eerste leerjaar op stap naar Brussel

Naar aanleiding van het lentefest met als thema “Brussel” gingen de kinderen van het eerste leerjaar op uitstap naar onze hoofdstad. Het werd een leuke, leerrijke en zonnige dag.

Op het programma stonden o.a.: een bezoek aan Manneken Pis, Jeanneken Pis, de grote markt, het muziekinstrumentenmuseum... .

We werden de hele dag gegidst door meester Jean-Pierre. Dankzij hem leerden we een heleboel nieuwe dingen bij.

Als 10-uurtje hebben we genoten van een lekkere, typische Brusselse specialiteit.

Het werd een onvergetelijke dag.

Juf Karolien en juf Magali bedanken hierbij nogmaals de extra begeleiders en de gids!



Beroepen

De kinderen vonden het zeer prettig om over de voorwerpen of foto's van het beroep van hun ouders te vertellen. We ontdekten dat er veel verschillende soorten beroepen zijn: kapper, metser, timmerman, verkoper, tuinman ...



De mama en zus van David kwamen het haar van de meisjes vlechten.
De meisjes genoten van dit leuke moment.



Maar ook de jongens hun haar werd onder handen genomen met gel. Ze waren heel fier op hun kapsel.



De kleuters van juf Nancy

Op avontuur met het 4de leerjaar

Op 18, 19 en 20 mei vertrokken we op avonturenklassen naar Comblain - Fairon. De weergoden waren ons gunstig gezind. Er stonden heel wat activiteiten op het programma. De eerste dag bezochten we het vleermuizenmuseum, deden we spelletjes en mochten we zelfs steenkappen.



Nadien volgde er een zware tocht naar onze chalet. Uitgehongerd en uitgeput bereikten we rond 17 uur onze bestemming. Daar stond de keukenploeg ons op te wachten met een lekker avondmaal. Nadien maakten we de bedden op en gingen nog even op verkenning in de omgeving. Rond 22 uur lag iedereen te dromen van wat er morgen komen zou...



Iedereen was al heel vroeg uit de veren. Na een stevig ontbijt vertrokken we naar "Les Roches Noires". Daar stond een monitor ons op te wachten. We kregen een aantal instructies en vertrokken richting bos voor een bekentocht. We klimmen van de monding naar de bron. Het was heel steil en vooral glibberig. Onderweg waren er ook nog enkele hindernissen.



Aan de oever van de Ourthe aten we ons lunchpakket op. In de namiddag was het eindelijk zover! Speleologie! Daar had iedereen al lang naar uitgekeken. We moesten ons gezicht goed insmeren met modder om ons te beschermen tegen insecten. Diep onder de grond was het heel smal, nat, donker en vuil. Na heel wat ploeteren bereikten we zonder al te veel schrammen en builen de uitgang. We waren opgelucht, maar hadden toch stiekem spijt dat het voorbij was. Dit was zeker het hoogtepunt van onze driedaagse.



Voor



Na



Na een grondige schrobbeurt onder de douche was het tijd om aan tafel te gaan. De keukenploeg had weer voor een lekker avondmaal gezorgd. Na het avondeten deden we het spel "Eén tegen allen". Het was heel leuk en vooral spannend! De code van het fietsslot hebben we nog steeds niet gevonden.

's Avonds maakten de juf en de meester een zaaltje vrij en daar mochten we een feestje bouwen. En we kregen chips! Superleuk!

Om 23 uur werd de muziek stopgezet en de lichten gedoofd! Moe maar tevreden doken we onder de wol.



Het opstaan verliep iets minder vlot. Sommigen waren nog moe, anderen hadden pijn of waren stijf...

Na het ontbijt maakten we de valiezen en ruimden onze kamer op.

De juf en de meester hadden nog voor enkele rustige activiteiten gezorgd. Jurgen en trol Boris vertelden ons over het bos en de kleine beestjes. Met Marc onderzochten we het water van de vijver en konden enkele diertjes vangen om te bestuderen zoals een kikker, een waterjuffer, een salamander enz...



Bij de juf en de meester moesten we een quiz over het bos oplossen. Voor elk juist antwoord kregen we een puzzelstukje om de vreemde figuur in het bos te ontmaskeren.

Tijdens de middag kregen we pannenkoeken als lunch geserveerd. Rond 15 uur kwam de bus ons halen om terug huiswaarts te keren. Daar stonden de mama's en papa's ons op te wachten.



Hartelijk dank aan de keukenploeg voor het lekkere eten!

Waterkunstwerken op de speelplaats

Tekenen met potloden, stiften, wascokrijtjes, schilderen ... dat alles doen we veel in de klas. Maar kunstwerken maken met water, dat was iets nieuws. De kinderen maakten echte schilderijen op de speelplaats. We namen er enkele foto's van want "de zon nam ze allemaal mee" (uit een kindermond).



Het 2de leerjaar op schoolreis

Enkele leerlingen van het tweede leerjaar maakten deze zinnen over de schoolreis.



We hebben gelachen met de rode poepjes van de apen. (Lien)



Ik denk dat ik later dierenverzorgster zal worden. (Lisa)



Het tweede leerjaar is met de trein naar Antwerpen gereden. (Bo D.)



De giraffen waren superleuk. (Sam)



Ik heb heel veel bijgeleerd over de zoo. (Lio)



We hebben lekker gegeten tussen de dieren. (Bo S.)



Vele kindjes hebben snoep of een knuffel gekocht. (Kim)



De grappigste dieren waren de apen met hun roze poep. (Sofie)



We hebben vele dieren gezien: chimpansees, olifanten, zebra's, giraffen, zehonden. We mochten ook iets kopen. Dat was erg leuk, maar de dingen waren wel een beetje duur! (Robin)



Het was heel leuk. We hebben veel dieren gezien: olifanten, apen, giraffen en slangen. (Noa Yan)



We hebben apen met een roze poep gezien. De leeuwinnen waren mooi maar de leeuw was er niet! (Alexandre)



We hebben heel de tijd gelachen. We zijn iets gaan kopen. Er was snoep, kauwgom, knuffels en ook hangers. (Imke)



We hebben leeuwinnen gezien en giraffen. We mochten ook in de winkel gaan.
Het was fantastisch. (Palmira)



Er waren olifanten, apen, giraffen en nog meer. We zijn ook naar “Vriesland” geweest.
Daar hebben we allerlei dingen over pinguïns gezien. Het was superleuk. (Evy)



Er waren veel dieren zoals slangen en krokodillen. Dat was wel een beetje eng, maar het viel
wel mee. We kochten hele leuke dingen in het winkeltje. Het was allemaal wel een beetje duur,
maar dat is voor het eten van de dieren. Het was een hele leuke schoolreis! (Tine)



Heb je in de dierentuin ook dit vreemde dier gezien?

Welke dieren herken je in dit dier?

Allemaal gevonden? Dan mag je dit vreemde dier mooi inkleuren.

Veel plezier!

De leerlingen van het tweede leerjaar.

Enkele foto's van uitstappen in het 2de Eij



Het 5de op uitstap naar de Kesterbeekvallei

Op dinsdag, 5 april organiseerde de vereniging Natuurpunt voor het 5^{de} en het 6^{de} leerjaar een wandeling in de Kesterbeekvallei.

We vertrokken 's morgens met de fiets met ons fluohesje en helm richting Kesterbeek. Gelukkig konden we op een paar vriendelijke ouders rekenen om ons te begeleiden, want het is toch een ganse onderneming om met 36 leerlingen op stap te gaan. Deze keer hadden we geen platte banden of kettingen die van de fiets vielen, in tegenstelling tot onze uitstap naar de bib.



Eens aangekomen maakten we een mooie en rustige natuurwandeling langs velden, boerderijen en zelfs het huis van een gekende kunstenaar. Tijdens de wandeling hielden we soms een tussenstop, zodat we bloemen en planten konden determineren en waterdiertjes onderzoeken. We vonden zelfs een grote, dode vis. Sommigen verloren hun laarzen in het beekje, want het is daar echt wel drassig. In het bos speelden we even verstoppertje.

We lunchten samen met de kinderen van het 6^{de} leerjaar ter plaatse in een achtertuin van mensen, mits toestemming natuurlijk.

Dikke Bertha werd gespeeld tussen de klassen. Aangezien we nog niet echt moe waren, fietsten we dan nadien op een goed tempo terug naar de school.

Er staat op het einde van het schooljaar voor diezelfde klassen nog een werkdag op het programma, namelijk hooien.





Wist je dat onze school peter wordt van het natuurgebied **Kesterbeekmoeras** te **Beersel**. Wij krijgen deze nominatie omdat de leerlingen van het 5^e en 6^e leerjaar al sinds 1999-2000 helpen bij het beheer van dit natuurgebied. Dit is pas een leuke beloning!

Bouwen in de klas

Dat we echte werkmannen in onze klas hebben is nu wel zeker. We maakten zelf onze bakstenen, nadien konden we aan de slag en bouwden we twee kleine huisjes.

Wie ze eens wil bewonderen, ze staan nog mooi in de klas te pronken.



Vaderdag in de eerste kleuterklas

Op zondag 12 juni vierden we het feest van de papa's.

We knutselden een etiket van een bierfles en versierden een kurkentrekker en een das.



Bovendien beeldden we de beroepen en de hobby's van papa uit.



We scheerden met scheerschuim onze baard.



De papa van Emma kwam verhaaltjes vertellen in onze klas.



Groetjes,
de kleuters van juf Nancy

Fietsdag in de kleuterschool

Een glimp van de fietsdag in de kleuterschool.

Trappen met die beentjes!





Afscheid nemen van de lagere school

De afscheidsbrief van Liam:

Beste juffen en meesters van de gemeentelijke basisschool van Huizingen,

Deze plek is de plek waar ik ben opgegroeid, waar ik een groot deel van mijn leven heb doorgebracht, waar ik mooie dingen heb beleefd en waar ik zoveel geleerd heb... en jammer genoeg ook de plek waar ik binnenkort afscheid van zal moeten nemen. Dingen die mij altijd zullen bijblijven... Deze school is ook echt een plek met aardige mensen... daarvoor wil ik ook graag iedereen die mij wonderlijke dingen geleerd heeft bedanken: Juf Hilde en juf Magali, die ons leerden lezen en schrijven als "grote kindjes", Juf Marleen en Meester Alex, waaraan wij onze maal- en deeltafels te danken hebben en waardoor sommigen beschoten werden met een bazooka, Juf Marina en Juf Cindy, zonder hen zouden we nooit kunnen cijferen, Juf Greta, waaraan we veel, HEEL VEEL vuiligheid hebben te danken tijdens de speleologie bij de avonturenklassen... Juf Amanda en Juf Céline, waaraan we vele mooie momenten te danken hebben en *last but not least* Juf Nele en Juf Eline, die ons onder andere alles hebben geleerd over "de bloemetjes en de bijtjes". Het was leuk! Maar nu is het voorbij. Vaarwel iedereen.

Liam Hamelryck
6^{de} leerjaar,
GBS Huizingen

Afscheidstekstje van Roxanne:

Ik wou dat ik een tijdmachine had, dan kon ik alle mooie herinneringen opnieuw beleven.

Want alle leuke momenten zijn nu enkel nog maar herinneringen.

Het zijn misschien slechts herinneringen, maar ze verlaten ons hart nooit.

Roxanne

Afscheidsgedichtje van Caro:

In al die jaren hier hebben we veel geleerd,
soms hebben we onze hersenen bezeerd.
Soms hadden we ruzie,
soms hadden we pijn,
Maar het leuke gevoel, dat deze school ons gaf,
zal er altijd zijn.

Caro



Schoolreis 3de kleuterklas naar Hidrodoe

In de voormiddag beleefden we heel wat plezier op de speeltuin.



We speelden, klimmen en vaarden als echte “piraten” op onze grote boot!



Na onze avonturen op de speeltuin aten we onze picknick op in het centrum Hidrodoe.

Hier kregen de kleuters de keuze tussen frisdrank of een mooie beker gevuld met water!

Natuurlijk kozen we allen water!

We mochten naar hartenlust experimenteren!

We maakten zelf een orkaan. 





Hopelijk blijven onze handen niet kleven.
We proberen ijs te smelten.



☞ Opgepast dat onze voeten niet nat worden.



Een duikje tussen de vissen.



Hoe sterk is het water?



We zetten de sluizen open.



We keken naar een informatieve 3D film over water

Het was dolle waterpret met de kleuters van de 3^{de} kleuterklas.

Spetterende groetjes juf Kirsten en juf Katrien



De kleuters op schoolreis



Enkele
sfeerbeelden
van onze
uitstap naar
Kids
Fantasyland!





Wie is het?

Ken jij de leerkrachten van je school goed? De kinderen van het 6de leerjaar in elk geval wel!
Zij hebben ze voor jullie eens proberen te tekenen. Kan jij raden wie hier staat afgebeeld? Veel succes!



Als dit geen superpapa's zijn ...

Enkele papa's uit de 1^{ste} kleuterklas van juf Bieke en juf Annick geven het beste van zichzelf.





Kikker in de kou

De kleuters van de derde kleuterklas werkten 2 weken rond het boek

‘Kikker in de kou’

Ze deden allerlei leuke dingen, hieronder vinden jullie een paar voorbeelden:

De verteltafel

De kleuters van juf Kimberley bouwden samen een verteltafel. We zochten naar materialen die we nodig hadden en knutselden zelf onze eigen poppen om het verhaal na te spelen.



Een verteldoos ‘Het huis van kikker’

De kleuters van juf Kirsten werden echte architecten en knutselde van een schoendoos het huis van kikker. Ook maakten ze popjes zodat ze het verhaal konden naspelen met hun eigen kikkerhuisje!



Een eigen prentenboek

Na het bespreken van het echte prentenboek 'Kikker in de kou' ontwierpen de kleuters van juf Kimberley hun eigen boek. We werden echte illustrators en schilderden verschillende episodes uit het verhaal. We ontwierpen onze eigen kافت en stempelden er de titel op met letterstempels en vergaten ook de auteurs van het boek niet te vermelden! ☺



Een digitaalverhaal

De laatste week hebben we samen met de juf een digitaal verhaal in elkaar geknutseld! Iedere kleuter kreeg zijn/haar opdracht:

- Eerst werd er een decor en kledij geknutseld door enkele kleuters.
- Daarna trokken we foto's uit het verhaal, we probeerden zo goed mogelijk met onze gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding weer te geven wat er in het verhaal gebeurde.
- De volgende stap was het plaatsen van de foto's in een PowerPoint en er de tekst bij schrijven. Deze taak heeft juf Kimberley op zich genomen.
- Als laatste stapje moesten onze stemmen worden ingesproken bij de mooie foto's, juf Kimberley oefende met ons het verhaal en met heel veel dank aan juf Nadia lukte het ons om ook onze stemmen bij de foto's te plakken.

Hier kan je al enkele foto's bewonderen. Wie graag het hele verhaal wil bekijken en beluisteren kan dit later op de website bewonderen.



Lekkere warme soep buiten op de speelplaats:

Als slot maakten de kleuters van juf Kirsten voor de kleuters van juf Kimberley lekkere soep, net zoals varkentje deed voor kikker.

We dronken de warme soep samen leeg buiten in de kou met onze lekkere warme winterjas aan.

De soep was superlekker!



Allerlei:



Knutselen kikker.



We sorteren de prenten uit het verhaal en maken een eigen mini boekje.



Reuze schilderijen van kikker en zijn vriendjes.

Kindertrouw in de 3de kleuterklas



Op vrijdag 18 februari 2011 gaven Lotte en Rune hun JA-woord.



Hun vriendschap werd hiermee bevestigd.

We leerden in onze klas over vriendschap en liefde, schilderden grote harten en knutselden hartjesmobielen.

De kleuters van juf Kirsten nodigden al hun vrienden uit voor ons feest in de turnzaal. Eerst vertelden Lotte en Rune waarom ze elkaar graag zien. Lotte: *“Rune, ik zie je graag omdat ik je ogen mooi vind en ook je das!”* Rune : *“Lotte, ik zie je graag, omdat ik je haar mooi vind en ik je graag zie tot in de ruimte en terug! (zo graag!)”*



Hierna werden de ringen aangereikt door hun getuigen Merel en Ellen. De ringen werden uitgewisseld.

Nadien werd het bruidsboeket in de lucht gegooid en de gelukkige was Daan! Wat was hij in de wolken.



Er volgde een fijne receptie en een gezellig dansfeest!



De openingsdans.



Dank voor jullie aanwezigheid en mooie attenties!
Rune & Lotte



Derde graad op uitstap naar Brussel

Op dinsdag, 26 april, sprongen we met de volledige derde graad op de trein, richting Brussel.

In de voormiddag bezochten we het Museum voor Natuurwetenschappen.

Dat is echt een prachtig museum! Je kan er leren over dinosaurussen, gesteenten, de eerste mensen, de poolgebieden, de evolutie, insecten, walvissen, het leven in de stad... en nog veel meer.

Wisten jullie dat er in 1878 maar liefst 30 volledige skeletten van iguanodons werden gevonden in de mijnen van Bernissart (Henegouwen, België)? Een iguanodon was een plantenetende dinosaurus die wel 3 ton (of 3000 kg) woog!

Omdat het stralend weer was, konden we gezellig in het Leopoldpark lunchen, in de schaduw van het Europees parlement. We hadden nu opnieuw genoeg energie om het stadscentrum te verkennen. Dit was een vermoeiende, maar leerrijke tocht.

De kunstenaar James Ensor was onze gids. Hij was er natuurlijk niet echt, maar aan de hand van een tof vragenboekje, leidde hij ons door de straten. Eén van deze straten was de Anspachlaan. Hier woonde James een tijdje (in 1887). Wisten jullie dat de rivier de Zenne onder deze laan stroomt? We volgden het stratenplan verder en belandden na een poosje in de Beenhouwersstraat. Hier moesten we lachen met de vrouwelijke versie van Manneken Pis, genaamd 'Jeanneken Pis'. Velen van ons kenden haar nog niet.

We wilden best nog wat langer blijven, maar we werden rond 19 uur opgewacht aan de schoolpoort.

Dus namen we afscheid van James, Manneken Pis, Jeanneken Pis, Karel Buls, Vincent Van Gogh, de prinsen in de Sint- Hubertusgalerij, de beenhouwers in het Beenhouwersstraatje en de toeristen op de Grote Markt en liepen het Centraal Station binnen.



Flap ... Uit ... Flapuit ...



Wist je dat...

- de kleuters van de 3^{de} kleuterklas en de leerlingen van het 1^{ste} leerjaar deze week samen het project “Zoem de bij” uitwerkten. Allerlei overgangsactiviteiten die onze kleuters nu al laten watertanden. Het eerste leerjaar is dan ook niet zo ver weg meer... De kinderen van het eerste zijn geen beetje fier dat ze de derde kleuterklassers op sleeptouw kunnen nemen. Zelf vinden ze het leuk om nog eens te gaan spelen in de kleuterklas. Zoem de bij is een verlengstuk van de taalmethode Schatkist die in de derde kleuterklas gebruikt wordt en een aan sluiting vindt bij de nieuwe leesmethode “maan roos vis” in het eerste leerjaar.
- de hele lagere school een uitstapje maakte naar Brussel. De gekende maar ook minder gekende bezienswaardigheden, hoekjes en kantjes stonden op het programma. Hier en daar werd zelfs een museumpje meegepikt. Alleen het 4^{de} leerjaar had wat pech met het weer. De andere klassen genoten allemaal van een stralend zonnetje. Toen we nadien moesten knutselen voor het lentefeest met als thema Brussel was dat een makkie. De mooie knutselwerken zorgde weer voor een extra dimensie op ons lentefeest.
- het 4^{de} leerjaar dit jaar ons grote zomertornooi won. Op de laatste schooldag nemen ze op tegen een selectie ouders. Mochten er nog papa's en mama's zijn die graag meevoetballen; Jullie zijn heel welkom.
- we onze zesdeklassers niet zomaar laten gaan. Woensdagnamiddag gaan ze samen zwemmen in het domein. De laatste nacht kamperen ze in de nieuwe boomgaard van de school. Nog eens gezellig allemaal samen voordat iedereen z'n eigen weg gaat. De hongerige magen worden 's avonds gevuld met een lekkere bbq en de volgende ochtend met overheerlijke chocoladekoeken en croissants.
- onze zesdeklassers de laatste woensdag van het schooljaar ook nog één keer de schoolkleuren verdedigen. Tegen de andere gemeentescholen wordt gestreden om de felbegeerde wisselbeker netbal. Vorig jaar wonnen we... We zien wel wat het volgende woensdag wordt.
- Marc Carels niet langer voorzitter is van onze Vriendenkring. Marc blijft wel werkend lid. Een term die hij overigens zelf uitvond. Als voorzitter willen we hem danken en dat in naam van alle kinderen die ooit de kans kregen om op sneeuwklassen of avonturendriedaagse te trekken. Bedankt Marc... en we zijn er van overtuigd dat je je ook als werkend lid belangeloos zal blijven inzetten voor onze school. In september horen jullie wie de nieuwe voorzitter wordt.
- Sam, onze verkeersslang weer een weekje langskwam bij ons op school. Het lukte geen enkele dag om alle 420 veilig en zonder auto aan de schoolpoort te geraken. Het is wel een paar keer zeer nipt geweest. Een groepje van nog geen 10 kinderen bleef een beetje zielig langs de kant staan van hen die met de auto aan de poort worden afgezet. Jammer... maar mama's en papa's gaan in dit geval ook niet altijd vrijuit. Een beetje moeite maar zo veel gezelliger, rustiger en bovendien veiliger aan de schoolpoort.
- onze kleuters tot en met de 2^{de} kleuterklas op schoolreis trokken naar de binnenspeeltuin in Linkebeek. De derde kleuterklas trok naar Hidrodoo in Herentals. Het eerste tot het 4^{de} leerjaar trok naar de zoo van Antwerpen. Het 5^{de} trekt naar het Atomium en de Mini-Europa. Het zesde kampeert in de boomgaard. Zij zijn dan ook al genoeg op stap geweest dit jaar... bosklassen, sneeuwklassen...

-
- onze nieuwe website eindelijk uit de startblokken is geraakt. Een aantal rubrieken kregen al een (voorlopige) invulling. Naar het volgende schooljaar toe kan iedereen weer als vanouds gebruik maken van de website. Die wordt uitgebreid met een aantal functies. Zeker eens langs surfen. Het wordt even wennen na al die jaren... Maar wedden dat je snel de weg terugvindt. Graag willen we Linda nog eens bedanken om de oude website al die jaren zo up to date te houden.
 - ook nieuwigheden naar volgend schooljaar stap voor stap een plekje zullen vinden op de nieuwe website. Regelmatig een langskomen tijdens de vakantie is de boodschap.
 - onze school het dit jaar prachtig deed op zowel de provinciale verkeerswedstrijd als het verkeerspark van onze gemeente. In Kessel-lo kaaptten Elton, Clint en Jason Een vierde plaats weg. Vierde van alle scholen van Vlaams-Brabant... Dat verdient een dikke proficiat... Als kers op de taart reden Bradshaw, Aiki en Elton een foutloos parcours tijdens het verkeerspark. We kennen het resultaat van de bijkomende proef nog niet maar we zijn nu al blij dat onze kinderen zo stuurvaardig en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
 - volgend schooljaar een aantal juffen die we een tijd(je) moesten missen hun plekje opnieuw zullen innemen. Juf Caroline, juf Anja, juf Kimberley... blij dat jullie er terug zullen bij zijn. Een aantal andere juffen zullen we volgend jaar dan weer een tijdje moeten missen. Juf Céline en juf Magali zullen tegen september al serieus ronde buiken beginnen krijgen. Juf Elke S. neemt 3 maanden ouderschapsverlof op en zien we pas terug in december. Ook van meester Wim en juf Melanie nemen we na al die maanden afscheid. We hopen hen echter snel terug te zien want zij hoorden er echt al bij. We zullen ze allebei een beetje missen...
 - we het ook een beetje jammer vinden dat onze zesdeklassers de school na al die jaren verlaten. Weet echter dat we geen beetje fier zijn op hen en we erin geloven zal ze het volgend jaar in al die verschillende scholen prachtig zullen doen. We wensen hen het allerbeste en laten hun via de grote poort buiten volgende donderdag. Wedden dat er hier en daar een traantje zal weggepinkt worden?
 - we ook dit jaar met onze 6^{de} klassen deelnamen aan het MEGA project van de politie. Bedoeling is kinderen een stuk weerbaarder te maken ten opzichte van de wereld waarin ze leven. Een boeiend project dat op 28 april werd afgerond met een alcoholvrije fuif.
 - van 19 maart tot 3 april de jaarlijkse Jeugdboekenweek gevierd werd in onze bibliotheek. Dit jaar draaide het allemaal rond geheimen. Bibliotheek Beersel organiseerde een geheime zoektocht voor de Beerselse scholen. Uit de deelnemende klassen kwam één winnaar uit de bus die uitgenodigd werd op een leuke auteurslezing van Guy Didelez. Hij is vooral bekend van de boeken 'Frituur Paradiso', 'Poedelnaakt', 'Raspoetin', 'De schat van Orval',...En de gelukkige winnaar was het 5e leerjaar van juf Céline!
 - **we iedereen graag een deugddoende zomervakantie toewensen. Jullie hebben ze allemaal verdiend! Tot in september allemaal...**